

Midden Portugal in de Kijker!



Estremadura e Ribatejo , gelegen tussen Lissabon en Coimbra en nog onbekend voor vele vakantiegangers.

Jammer, want de streek is rijk aan cultuur en historie, de natuur is er schitterend en de kustplaatsen hebben brede zandstranden. In dit artikel veel informatie wat er voor u in deze regio te doen of te zien is. Niet alleen een goede zomerbestemming , ook in het voor- en najaar is het klimaat hier aangenaam. De goede wegen leiden de vakantieganger op een gemakkelijke wijze door de regio om te genieten van wat de streek te bieden heeft.



Veel kloosters, kastelen en abdijen, een rijkdom aan cultuur! In Batalha het klooster Santa Maria da Vitória. Een mooi monument vooral bekend om de onvoltooide kapel waar het dak ontbreekt en je je buiten toch binnen waant! Het is rijk aan beeldhouwwerk en deze plaats binnenrijdt, is geïmponeerd door dit klooster. In Alcobaça het Cisterciënzerklooster Santa Maria. Wat men hier niet mag missen zijn de graftomben van Dom Pedro I en Inês de Castro. En in Tomar de derde middeleeuwse kerk, het Convento de Cristo, dat op een beboste heuvel staat.

Een van de grootste bedevaartsplaatsen is Fátima waar Maria aan drie herderskinderen verscheen. Elk jaar worden hier in mei en oktober de pelgrimsdagen gevierd. Duizenden pelgrims lopen van Porto en Lissabon naar Fátima waar het grote plein twee keer zo groot is als het Sint Pietersplein in Rome.



Ook een aanrader is het ommuurde stadje Óbidos met haar witte huisjes en prachtige pleinen waar bougainville langs de muren weelderig groeit. Kronkelende straatjes en over de stadsmuur kun je een prachtige wandeling maken. De universiteitsstad Coimbra waar studenten en vakantiegangers door elkaar lopen en de oude bibliotheek Joaninha niet gemist mag worden. Via de botanische tuin daal je af naar de gezellig benedenstad waar terrasjes , smalle straatjes en fraaie winkels de stad tot leven kleuren.

Wandelen of mountainbiken kan in het natuurpark Serra d'Aire e Candeeiros. Er zijn 7 mountainbike- en 25 wandelroutes voor de liefhebbers. Ze variëren in afstand en moeilijkheidsgraad. Wie onder de bergruggen kijkt, komt in de grotten van Mira d'Aire die toegankelijk zijn voor publiek. Na een afdaling van 45 minuten, word je met een snelle lift weer naar de bewoonde wereld gebracht.

Langs de kust brede zandstranden en de vissersplaats Nazaré waar je vanuit de bovenstad een prachtig uitzicht hebt. Beneden ligt een brede boulevard met lokale barretjes en restaurants. En ondanks dat Nazaré de drukste badplaats is, vind je hier nog steeds geen massatoerisme. Ook typisch Portugees is het strand van São Pedro de Moel waar de Portugezen nog steeds graag zelf komen. São Marthinho do Porto is gelegen in een baai en heeft een boulevard met winkels en terrasjes en wie een wandeling wil maken, gaat langs

de rots de trap op richting de vuurtoren waar het genieten is van het fraaie uitzicht over de baai en de Atlantische Oceaan.

Een regio met een ziel waar altijd iets te doen is en de Portugese bevolking vriendelijk is en u graag helpt daar waar u het zelf even niet weet. Massatoerisme is hier nog onbekend maar u bent meer dan welkom om te genieten van deze prachtige regio die nog rust uitstraalt.

Overnachten kunt u in een van de vele accommodaties. Centraal gelegen in het gebied ligt Bed and Breakfast Casa Ceedina. Een kleinschalige en moderne accommodatie waar u als gast van harte welkom bent en er twee avonden in de week voor u wordt gekookt. Aanschuiven mag, maar is niet verplicht. Gastvrijheid is hier het motto.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze prachtige streek of wilt u meer informatie? Kijk eens op onderstaande websites. U bent van harte welkom!

Lezersaanbieding:

Indien u naar aanleiding van dit artikel bij Casa Ceedina reserveert, vermeldt dan: Via Vijftig+ en u ontvangt tijdens uw verblijf een gratis diner in Casa Ceedina ter waarde van € 20,00 per persoon.

www.bedandbreakfast-casaceedina.com
www.costadeprata.info
www.visitportugal.com